

6, 13 en 20 september 2022

Thema-avonden

Dwarsligger of Engel?

Op je pad kom je allerlei mensen tegen die je raken. Hier zitten engelen bij die het beste in je naar boven halen. Waarbij je je fijn en vertrouwd voelt en waarbij je jezelf mag zijn en veilig bent.

Maar ook mensen die je frustreren, belemmeren en waarbij je je niet veilig, op je hoede en gefrustreerd bij voelt. Deze mensen kruipen onder je huid en brengen irritatie, angst, pijn en boosheid in je teweeg. Het liefst wil je hiervan vandaan en ga je een strijd met ze aan of juist ze ontwijken, wegduwen of afstoten om maar niet het ongemakkelijke gevoeld die zij met zich meebrengen te voelen.

Maar van wie leer je nu het meest? Je engel of je dwarsligger? Vaak is het juist de tegenwerking op ons pad wat ons verder helpt te groeien.

Op de thema-avonden Dwarsligger of Engel? ga je ontdekken wat een dwarsligger jou nu eigenlijk laat zien en wat hij of zij in jouw reflecteert over jouw gedachtes en emoties om te kunnen groeien en zo dichterbij tot jouw Zijn te komen. Wie weet... Misschien ga jij je jouw dwarsligger wel omarmen als een engel.

Dinsdag 6 september 2022 – Deel 1 – Wat zegt een dwarsligger over jou?

Jouw frustratie over de ander zegt het meest over jezelf. Deze avond gaan we herkennen en erkennen wat de dwarsligger reflecteert waardoor je deze minder onder je huid laat komen maar van een afstand kan bekijken en benaderen.

Dinsdag 13 september 2022 – Deel 2 -Wat weerspiegelt de dwarsligger?

Wat raakt die dwarsligger nou in jou? Welk deel in jou worstelt hiermee? Is dit echt van jou? Of zijn dit onverwerkte emoties, gedachten en patronen die jij nog met je meedraagt maar die wellicht niet (meer) van jou zijn? Deze avond gaan we dat wat door de dwarsligger wordt weerspiegelt zien als een opening om jezelf beter te leren kennen.

Dinsdag 20 september - Thema avond 3 – Omarmen van de dwarsligger

Door de dwarsligger te erkennen voor wat hij/zij is, geef je jezelf de ruimte om dat wat door de dwarsligger weerspiegelt wordt te laten gaan en te zien als een reis om dichterbij tot jezelf te mogen komen. Wij gaan de dwarsligger bedanken en omarmen voor de engel die hij of zij uiteindelijk in jouw leven blijkt te zijn.

De thema-avonden 'Dwarsligger of Engel?' worden verzorgd door Martine Visser. De kosten voor deze thema-avonden bedragen € 95,00 per persoon (inclusief koffie en thee). De aanvang van de training is om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) en wordt rond 22.00 uur afgesloten.

Wil je deelnemen aan deze thema-avonden dan kan je je aanmelden via mail, whatsapp of sms. Weet wel dat het aantal plaatsen beperkt is. Voor meer informatie kan je ons bereiken op contact@masteryourlife.nl of telefoonnummers 06-81108270.